

ארגון יוצאי רוז'ישץ' בקנדה



בני פישמאן מקאנאדה מקבל את גביע הכבוד בבית-רוז'ישץ'.

בקנדה חיים רק מעטים מיוצאי-רוז'ישץ', אולם הוועד הפעיל הצליח לרכז מספר ניכר של חברים ובתוכם רבים מיוצאי ערים קרובות (לוצק ועוד). הארגון בקנדה בקרא על-שם הארי אדוואק ז"ל, שהיה מן הראשונים להקים את ה"קומיטט".

החברים הפעילים והמסורים הם: סול מילר — יושב ראש. הוא מבקר, יחד עם רעייתו אילנה, מדי שנה בישראל ויושב כאן חדשים מספר. משתתף פעיל במערכת ספרייזכור ובכל הפעולות של הארגון בישראל.

מירחלה ומנדל שאמעס — המקדישים את כל כוחם וזמנם לארגון בקנדה ושומרים על קשרים מצויינים עם הארגון בישראל. הוועד הקנדי מארגן מדי-שנה אזכרה לחללי עירנו. בשנים האחרונות נערכת האזכרה בביתם של מירחלה ומנדל שאמעס. הארגון שולח לנו בקביעות בכל שנה סכום כסף, עומד בקשר מכתבים רצוף אתנו והוא שותף מלא בביצוע כל תכניותינו.

הרב ד"ר דוד מונסון

הוועד בקנדה, המגלה פעילות ומסירות ללא גבול, הצליח למשוך לפעילותו אישיות מענינת ביותר, את הרב ד"ר דוד מונסון.

ד"ר מונסון ידוע בארצות הברית ובקנדה כציוני נלהב וכיהודי בעל לב חם. הוא דואג לחינוך עברי ופעיל לטובת הקרן הקיימת, ההסתדרות ומטיף לעליה. הוא משתתף בפעולות עם ארגונים לא יהודיים לקירוב הלבבות, לאחווה ולידידות. חברינו בוועד הקנדי מעריכים אותו כאישיות דגולה וגאים על התעניינותו בארגון קטן זה ועל עזרתו שהוא מושיט להם. הוא נוהג לבוא לכל אזכרה שהם עורכים. בסיורו בישראל ביקר בבית-רוז'ישץ' והיה לנו הכבוד לשוחח אתו. גם אנו רואים בו אדם יקר ויהודי נעלה.

יישר כוחך הרב ד"ר מונסון!

סוניה ולואי ברגר

סוניה ולואי ברגר מהעיר סארניה בקנדה, היו מן הראשונים שתמכו בהתלהבות גדולה, ברעיון רכישת בית-רוז'ישץ'. הם עמדו בראש "ועדת הבנין" ובהגיע בנם ליאונארד (לורד) לבר-מצוה, תרמו את כל המתנות שקיבל לרכישת הבנין בתל-אביב.

זוהי התרומה הגדולה ביותר שקיבלנו עד היום הזה. הם גם השפיעו על יוצאי-רוז'ישץ' אחרים לתרום למטרה זו. בית-רוז'ישץ' זוכר להם בהוקרה את המעשה הנאה ורשם איתם בלוח-הכבוד באולם בית רוז'ישץ'. גם הבן השני, מארטין, חגג את הבר-מצוה שלו בדרך מקורית: יחד עם היתום עמרם מישראל, ושלת לו מתנות לרוב.

